

Rafaël Den Bosch

Jaarverslag 2023

Blik op 2024



2023 – een bewogen jaar

Afgelopen jaar was een bewogen jaar. We hebben mooie dingen van God mogen zien in de gemeente, maar om diverse redenen ook afscheid genomen van een aantal mensen. We hebben creatieve en opbouwende familiediensten gehad, drie mensen hebben zich laten dopen, we hebben elkaar verder o.a. ontmoet via Zoom en huiskringen en in het najaar een mooi uitstapje gemaakt naar Trans World Radio in Barneveld.

Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Johannes 13:35

Diensten

Op zondagen hebben we elkaar ontmoet in SCC de Biechten. Onze diensten kenmerken zich door aanbidding, mogelijkheid om je verhaal/getuigenis te delen, het Woord te openen en samen te bidden.

Iedere eerste zondag van de maand was er een familiedienst, voorbereid door AF, RdT en RB. Hierin is het thema 'Vruchten van de Geest' aan het begin van het jaar afgerond en zijn er verder familiediensten geweest rondom thema's als 'Vele leden, één lichaam', 'Gods Koninkrijk' en 'Zijn als een kind'. Tijdens de familiediensten wordt er ook altijd samen gegeten.

Ook in 2024 gaan we door met de familiediensten. Begin van het jaar is een nieuwe thema geïntroduceerd, namelijk 'Dieren in de Bijbel'.

Regelmatig werd er ook een kinderdienst gehouden, een tijd apart met de kinderen tijdens de preek, waarbij JK, IB en RB afwisselend met de kinderen hebben nagedacht over Bijbelverhalen en creatieve opdrachten hebben gedaan.

We hebben bezoek gehad van verschillende gastsprekers waaronder Henk Rothuizen, Krijn Verhage, Janneke Konz, Laurens Lagerwerf (Village of Peace), Frank Obdam (Mozambique) en Jurgen Boontje (Trans World Radio). En natuurlijk Albert en Sjannie!

Doopdienst

In september zijn er drie mensen uit ons midden gedoopt. Het was een geweldig feest waarin zowel IB, CH als WvdW hun getuigenis hebben gegeven en zich hebben laten dopen. Na afloop van de doopdienst hadden we met mooi weer een gezellige picknick bij de Oosterplas.

Doordeweekse ontmoetingen

Na in 2022 gestart te zijn met twee huisgroepen hebben we hier in 2023 een vervolg aan mogen geven. De ochtendkring kwam om de week samen bij MN. Hier is het boek 'Geloven in Seizoenen' van René van Loon gebruikt en verder de kringserie 'Ouder worden in Gods Licht'. Dit waren opbouwende en zeer interactieve ochtenden waarin iedereen aan bod kwam met zijn/haar verhaal, getuigenis en soms ook met kritische vragen. Als afsluiting voor de zomervakantie is een uitstapje gemaakt naar de Bomentuin in Den Dungen.

De avondkring kwam ook om de week samen bij JK en MJ. Hier hebben we verschillende thema's behandeld. Zo zijn we verder gegaan met 'het goede gesprek' over lastigere onderwerpen en in het najaar zijn we gestart met het bijbelboek Hebreëën. Bijzonder hierbij waren de twee avonden in het voorjaar waarin we open met elkaar hebben mogen delen over LHBT+ en hoe we hier als kerk mee om mogen gaan vanuit een houding van Liefde, Aanvaarding en Vergeving. CH en TD hebben ook hun persoonlijke verhaal gedeeld, mooi om te mogen ervaren dat deze openheid aanwezig is in onze gemeente.

Naast de huiskringen is er vrijwel iedere donderdag gebed via Zoom, een ander initiatief wat in 2022 is gestart en wat nog steeds doorgaat! Een trouwe groep ontmoet elkaar hier om samen biddend op de bres te staan voor de

gemeente, de regering, actualiteiten, persoonlijke vragen van mensen zowel binnen als buiten de gemeente en wat God ons op het hart legt.

Youth Connected

Nog zo'n mooi initiatief wat in 2022 is gestart is de interkerkelijke tiengroep Youth Connected, onder leiding van RdT, AF en twee andere volwassenen uit Oss. Er is een trouwe en enthousiaste groep van zo'n 6 tieners die deze avonden bezoekt, een aantal andere tieners zijn er met wisselende regelmaat. Vanuit RDB gaat FJ hier met veel plezier naartoe. Iedere drie weken op zaterdagavond in Den Bosch. Er zijn sinds de oprichting bovendien 2 weekenden geweest, die erg geslaagd waren. Inmiddels is de Youth Alpha doorlopen en is er begonnen met een nieuw programma (Reflect van Mark Stoorvogel).

Giften

Ook dit jaar waren we weer een gevende gemeente! Ruim 41% van onze uitgaven bestond uit giften:

Christenen voor Israël, Frank en Sandra (Mozambique) en Jurgen en Dientje (TWR) ondersteunen we structureel met een gift, daarnaast krijgen Albert en Sjannie elk jaar een gift mee voor hun bediening in Bulgarije en hebben we het werk van Village of Peace in Afghanistan mogen zegenen met een éénmalige gift. Ook hebben we dit jaar een éénmalige gift gedaan voor de wederopbouw in Turkije na de aardbeving.

Hoe mooi dat we dit met onze kleine gemeente kunnen doen en financieel tot zegen mogen zijn voor anderen!

Trans World Radio

Bij wijze van uitje zijn we met een groep uit RDB in september op visite geweest bij het belevingscentrum van Trans World Radio in Barneveld. Eerst heeft Jurgen meer verteld over wat hij precies doet voor deze organisatie. Vervolgens hebben we o.a. door video's en een VR bril meer mogen ontdekken over welk verschil TWR maakt in het leven van mensen door via radio en andere media te vertellen over God en de Bijbel. Een hit hierbij was de TWR-game, waarbij het FJ en RdT is gelukt om de hoogste score van 2023 te halen!

Afscheid

Afgelopen jaar stond helaas ook in het teken van afscheid. MD en RD hebben dit jaar een zoektocht gehad naar wat God's Plan voor hun leven is. Na begin van het jaar voorlopig afscheid te hebben genomen hebben ze in het najaar laten weten zich bij een andere gemeente te gaan aansluiten. Gelukkig blijven we ze regelmatig ontmoeten, zo spreken ze nog steeds met enige regelmaat in RDB.

Ook F en NvdS komen niet meer naar de gemeente. De afstand maakte dat het voor hun steeds lastiger werd om op zondag aanwezig te kunnen zijn. Natuurlijk blijven we verbonden met ze.

Begin van 2024 heeft ook BvG afscheid genomen van RDB. Ze heeft het idee dat God tot haar gesproken heeft om zich ook bij een andere gemeente te gaan aansluiten.

We gaan ze missen op zondag, maar we blijven met elkaar verbonden en zullen elkaar nog zien bij andere gelegenheden.

Vooruitblik

Als team hebben we in het najaar besloten ons te heroriënteren op de toekomst van Rafaël Den Bosch. Eind januari 2024 zijn we daarom een weekendje weg geweest, waarin we hebben nagedacht over onze identiteit, missie en visie en hoe we hier ook in 2024 samen invulling aan kunnen geven. Conclusie: We blijven graag investeren in onze prachtige gemeente, maar hebben daar iedereen hard voor nodig. Hoe dat er precies uit komt te zien gaan we samen ontdekken, een mooi avontuur!